

## Referat från CDC-träff på Mallorca 2 – 9 september 2017

Åtta förväntansfulla cri-du-chat barn/ungdomar och deras resesällskap påbörjade sina resor mot Mallorca från tre olika delar av Sverige. "Stor"Jonna åkte från Norrland, Frida och Hanna åkte från Stockholm medan "lill"Jonna, Felicia, Naemi, Markus och Anna flög från Göteborg. Det var många kära återseenden när ungdomarna träffades på Landvetter flygplats och förmodligen kommer flera av de övriga passagerarna komma ihåg resan, då våra barn och ungdomar var vid gott mod och applåderade hjärtligt när planet landade strax utanför Palma tre timmar senare. Efter en timmas resa med buss var vi framme vid Alcudia beach där vi checkade in. Det hade blivit kväll när vi kom fram så alla ville krypa ner i sängen. Vi hade valt lite olika typer av boende men alla bodde nära varandra och samtliga hade den 50 meter breda sandstranden mellan rummet och havet.

Första dagen (för alla utom norrlandsgänget som åkte dagen innan) började med en gemensam samling. Träffens arrangörer Malin och Carina hälsade oss välkomna och berättade om veckans planer. Därefter var det sol och baddax i någon av hotellets pooler eller i havet. Bad, lunch, trevliga samtal, mer bad, mer prat och mer mat igen – ja så fördrev vi några härliga dagar. Vi hade en "bascamp" vid en av poolerna där det alltid fanns några att umgås och bada med. Vädret växlade under veckan mellan sol, molnigt, mulet och lite regn så förutom bad bestod aktiviteterna av promenader, utflykt till centrum, cykelturer, vattengympa samt andra träningspass, yoga på stranden och bilturer.

Liksom förra gången föreningen träffades utomlands (Turkiet 2013) så fick vi bra kontakt med personalen på den restaurang där vi åt mest. De hade ett fantastiskt tålamod och gillade verkligen våra cdc-barn/ungdomar. Vi fick bra service och de lärde sig snabbt vem som ville ha coca-cola med eller utan is och citron, sprite eller vatten.

En av kvällarna gick nästan hela gänget till en restaurang som låg utanför hotellområdet. Det blev en lyckad afton med god mat, härlig stämning och våra barn/ungdomar var jätteduktiga.

En annan kväll var det föreningens årsmöte. Den stora frågan var som vanligt var nästa års träff och det blev bestämt att Frank och Kalle är ansvariga men plats blev inte bestämt.

En vecka går fort men som tur var stannar minnena kvar länge. Minnen om hur duktiga våra barn och ungdomar är och hur bra de flesta trivs med att vara tillsammans och göra roliga saker ihop. Tack Malin och Carina för att ni fixade resan och tack alla som var med och bidrog till en oförlömlig vecka.

Nedtecknat av Agneta

